

Vakantie

En Hij zeide tot hen: Komt gijlieden in een woeste plaats hier alleen, en rust een weinig. Markus 6 vers 31

De discipelen hebben net iets heel verdrietigs meegemaakt.

Johannes de Doper is onthoofd.

Jezus weet ook dat de discipelen nog veel te wachten staat.

De Heere Jezus gunt Zijn discipelen rust.

Hij weet wat ze nodig hebben.

Jezus weet ook wat jij nodig hebt.

Misschien vond je het wel een heel moeilijk schooljaar.

Misschien ga je wel naar een nieuwe school, of verhuizen...

Jij hebt nu ook (bijna) vakantie. Lekker uitrusten van alles.

Vakantie hebben we allemaal nodig om tot rust te komen.

Even niks wat moet, geen school, geen werk.

Fijn genieten van de vrije tijd.

Misschien ga je wel kamperen, of logeren.

Of met een vliegtuig naar een ander land.

Of ga je gezellig een dagje uit.

Waar je ook heen gaat, dichtbij of ver weg, God is overal!

Overal kun je bidden, overal kun je Hem bedanken.

En overal kun je Hem iets vragen.

De beste rust kun je bij God vinden.

