

De wijze man bouwt
zijn huis op de rots



De dwaze man bouwt
zijn huis op het zand



Bouwen

Heb je wel eens bij de bouw gekeken?
Misschien wel naar de bouw van je eigen huis.
Wat een werk, hè.
Waar begint al dat werk mee?
Er gaan heipalen de grond in.
Of er wordt een groot gat gegraven
dat volgestort wordt met beton.
Weet jij hoe dat heet? De fundering.
Want wat gebeurt er als de metselaar
zomaar begint met een muurtje metselen?
Die fundering is dus heel belangrijk.

Zo is het ook met je leven.
Vergelijk het maar met een huis.
Je kunt je levenshuis bouwen op een ondergrond van:
Als ik maar heel rijk wordt,
of als ik maar die stoere kleren heb, of.....
Wat kun je daar veel invullen.
Weet je hoe de Heere Jezus ook wel heet: Christus de Rots.
Nou, daar kun je op bouwen.
Dan kan het best stormen in je leven,
maar je levenshuis is dan vast.
Bouw je levenshuis op Hem!
Zoek het verhaal maar op in Mattheüs 7
Zing je mee?

Capo 1

Een dwaas man bouw-de zijn huis op het zand,
een dwaas man bouw-de zijn huis op het zand,
een dwaas man bouw-de zijn huis op het zand,
en de re - gen stroom - de neer.
En de re-gen stroom-de neer en de vloed kwam op
en de re-gen stroom-de neer en de vloed kwam op
en de re-gen stroom-de neer en de vloed kwam op
en de re-gen stroom-de neer en de vloed kwam op
en het huis op het zand deed: plof.

2. Een wijs man bouwde zijn huis op de rots (3x)
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op (3x)
En het huis op de rots stond vast.
3. Dus bouw je huis op Jezus de Heer (3x)
en de zegen daalt dan neer en't gebed stijgt op (3x)
dus bouw je huis op Hem.

We gaan bouwen:

Je hebt nodig: Een mooie vlakke steen,
Afgebrande lucifers, kaars,
krant om 't kaarsvet op te vangen.

Ook nodig! Toestemming van papa of mama.

Kaars aansteken, je ziet het kaarsvet smelten.
Paar druppeltjes op de steen laten vallen
en dan een lucifer erin steken.
Zit hij vast, dan weer wat kaarsvet druppelen
en de volgende lucifer insteken. Enzovoort.
Bouw zo een mooi huis.

