

## Binnenkamer

Heb jij een eigen kamer?

Misschien deel je jouw kamer met een broer of zus.

Toch heb je een plek in huis waar je even alleen kunt zijn.

Een huis in Israël zag er in de tijd van de Bijbel anders uit als het huis waar jij in woont. Rijke huizen hadden meer kamers.

Die waren dan om een binnenplaats heen gebouwd.

Maar de meeste mensen woonden met elkaar in één ruimte.

Wel was er een kleine binnenkamer.

Dat was een plek waar de mensen dingen bewaarden.

De Heere Jezus heeft het in Mattheüs 6 vers 6 ook over een binnenkamer.

Nu is een deel van de tekst 'verborgen' in de binnenkamer. Weet jij de tekst helemaal?



**Wanneer gij bidt,  
binnenkamer,  
gesloten hebbende,  
Vader, Die in het verborgen is;  
Want de Vader, Die in het verborgen ziet,  
zal het openbaar vergelden**

Deze week is het biddag geweest.

We konden met elkaar naar de kerk gaan. Biddag, een dag om te bidden.

We vragen samen aan de Heere of al het werk goed mag gaan.

Of Hij voor ons wil zorgen.

Wat vind jij op biddag het belangrijkste om voor te bidden?

Op biddag bid je met elkaar. Dat is heel belangrijk.

De Heere Jezus leerde ons dat het ook belangrijk is om alleen te bidden.

In de binnenkamer. Nu hoeft jij niet in de bewaarkast te gaan bidden.

Maar je mag wel de rust van je eigen plekje opzoeken.

Doe dat maar. Elke dag. Iedere dag biddag in je binnenkamer.

Ongestoord, geen afleiding. Stil, zodat we alles met onze Hemelse

Vader kunnen bespreken.

En als het moeilijk is om even alleen te zijn... maak dan deze

deurhanger. Zoek een plaatje over bidden, of schrijf er een mooi lied of mooie tekst op. (En natuurlijk dat je niet gestoord wilt worden).

