

## Bidden voor de koningin



Heb jij een euro uit Nederland in je spaarpot?  
Anders mag je er vast wel een lenen.  
Pak nu een zacht potlood , leg de euro precies  
onder deze cirkel en wrijf met je potlood  
over het papier. Nu zie je onze koningin!

Het is bijna koninginnedag. Je ziet dan veel vlaggen hangen  
En er wordt overal feest gevierd. Als oma jarig is ga je naar  
haar toe en eet je taart en geef je een kado.

Wij mogen niet zomaar naar de koningin toegaan.

Maar wat kunnen wij wel voor haar doen?

We kunnen voor haar bidden.

Zeker nu ze zo'n verdrietige tijd heeft gehad.

Weet je wat we de koningin mogen toewensen  
en waarvoor we ook mogen bidden?

---

Zet de vlaggen in de goede volgorde en je vindt een bede .

Kleur de vlaggen en teken er een wimpel bij,  
misschien kun jij in iedere wimpel nog iets opschrijven  
waarvoor je kunt bidden voor onze koningin

De oplossing van de puzzel kun je vinden in Psalm 20.



<b>HULP</b>

<b>HEILIGDOM</b>

<b>HIJ</b>

<b>U</b>

<b>UIT HET</b>

<b>ZENDE</b>