

## Alles heeft zijn tijd

Ben je op tijd thuis?

Dat vraagt je moeder je vast wel eens.

Je moet op de tijd letten.

Dan kun je op je horloge kijken, of op de klok van de kerktoren.

In de Bijbel lees je het woordje "tijd" ook vaak.

In de Bijbel die ik hier voor mij heb liggen komt het in wel 420 bijbelverzen voor.

Weet je in welk hoofdstuk het woord het vaakst genoemd wordt?

Prediker 3. Misschien kan iemand je helpen het op te zoeken.

## Een tijd

Probeer de zin maar af te maken:

Er is een tijd om....., en een tijd om.....

Hier staan nog wat voorbeelden. Trek een lijntje naar het goede plaatje.

Tijd om (te)

afbreken    sterven    huilen    geboren te worden    lachen    bouwen



## Gods tijd

Alle dingen komen op Gods tijd.

We moeten in afhankelijkheid leven.

Wat betekent dat? Vind je dat gemakkelijk?

Waar wil jij God om vragen?

God doet dingen op Zijn tijd.

Dat kun je in heel veel verhalen uit de Bijbel lezen.

Weet jij een verhaal?

Nee, niet de tijd zoals op deze twee gelijke wekkers.

Of zijn ze toch niet gelijk?

Juist, er zijn 6 verschillen. Zoek maar op.

