

Avondmaal

Thuis denk je aan het eten aan het eind van de dag.
Je moeder roept je aan tafel.
Na het bidden scheidt ze je bord vol en zegt: Hier, eet maar op.
In de kerk denken we aan het laatste Pascha
dat de Heere Jezus met Zijn discipelen vierde.
Het is geen gewoon avondmaal.
Het is het Heilig Avondmaal
Heb je gehoord wat de dominee zegt? Neem, eet....

De Heere Jezus heeft Zelf het Avondmaal ingesteld.
Je kunt dat lezen in Mattheüs 26.
Als de discipelen daarvan eten en drinken,
moeten ze eraan denken dat de Heere Jezus voor hen zal sterven.
Weet je voor wie de Heere Jezus nog meer gestorven is?
Je leest in Mattheüs dat de Heere Jezus de lofzang zong na het Avondmaal.
Daarmee wordt Psalm 113 tot Psalm 118 bedoeld.
Bij het brood mogen we er aan denken dat de Heere Jezus aan het kruis stierf.
Om de zonden weg te doen. Niet een beetje, maar helemaal.
De kan en bekert met wijn wijzen naar het bloed van de Heere Jezus.
Het maakt dat God onze zonden wil vergeven.
Op een dag zal de Heere Jezus terugkomen.
Dan zal er weer een feestmaal zijn,
Dan zal de Heere Jezus erbij zijn!
Daar mag je aan denken aan de tafel.

Ben jij wel eens in de kerk geweest toen het Heilig Avondmaal gevierd werd?
In de weken voor Pasen, de lijdensweken, wordt het gevierd in de kerk.
Wat staat er dan altijd op de tafel voor in de kerk?
Wat zit er in de kan en de beker?
Wat ligt er op de schaal?
Wat heb je gezien?
Weet jij de betekenis daarvan?
Wat werd er gezongen na het Heilig Avondmaal?

