

## De tien geboden...

In de kerk worden de Tien Geboden voorgelezen.

Weet jij iets op te noemen wat er in die geboden gezegd wordt?

Deze geboden heeft Mozes niet zelf bedacht.

De Heere heeft ze Zelf bij de Sinai aan het volk verteld.

Door deze geboden zegt Hij precies hoe Hij gediend wil worden.

Welke van deze twee zinnen is goed?

- Als je van de Heere houdt, mag je zelf weten hoe je Hem dient.
- Als je van de Heere houdt, wil je leren doen wat Hij wil dat je doet.

Ik ben de HEERE...

Wat God zegt, is van het begin tot het eind belangrijk.

Let eens op de woorden die de Heere zegt voordat Hij de eigenlijke wet uitspreekt.

Waarom is het zo belangrijk dat de Heere dit zegt, voor Hij de geboden geeft?

---

---

---

---

---



D  
Ik zal de He-re God lief-heb-ben  
A D A7 D  
met mijn he-le hart. Met mijn he-le ziel, mijn  
E7 A D  
he-le ver-stand. Ik zal mijn naas-te  
A D A D  
lief-heb-ben als mij-zelf. Als ik ga of sta of  
E7 A D  
wacht op zijn ja... Ik zal de He-re  
A D  
God lief-heb-ben met mijn he-le hart.

Soms vat de dominee de wet samen. Dat betekent dat hij de wet in het kort zegt.

Die woorden staan ook in dit lied. Zing je mee?